

Datum: 31 maart 2014

Het Parool: Advies van de man van Oprah

Peptalk: Speechcircuit brengt Stedman Graham ook bij werklozen Zuidoost

Stedman Graham, de partner van Oprah Winfrey, sprak werkloze jongens in Zuidoost toe. Maar werk is ook niet alles.

Hij is de man die de schaduw van Oprah Winfrey mag vullen. Stedman Graham maakt er zelf maar een grapje van als hij voor zijn gehoor van werkloze jongeren in Zuidoost zijn filosofie ontvouwt, dat ze zich laten beheersen door de manier waarop de wereld naar ze kijkt.

Het is alsof ze zich in een doos laten stoppen, houdt hij ze voor. Ze leggen zich neer bij de manier waarop anderen hen zien. Is dat nou de manier om jezelf te ontwikkelen? "Ik weet hoe het is. Andere mensen hebben meteen een beeld van mij door mijn partner. Maar ik laat het niet toe. Ik geef je die macht niet over mij."

Als de man van Oprah ben je iemand in Zuidoost, weet wethouder Arjan Vliegthart. "Ik ben in de Bijlmer opgegroeid in de jaren tachtig. En Oprah, dat leefde toen enorm in dit stadsdeel. Dat is niet voor te stellen voor de rest van de stad." Hij is daarom graag van de partij bij het gesprek van Graham met werkloze jongemannen in Zuidoost vanmorgen.

Het moest een gesprek van man tot man worden, zo had Jurenne Hooi tevoren gedacht. De man kan wel wat emancipatie gebruiken, meent de directeur van welzijnsinstelling Madi. "Ze weten niet meer wie ze zijn, ook al omdat vrouwen rondblaffen dat ze geen man nodig hebben." Graham geeft haar gelijk, tot op zekere hoogte: "Als je niet weet wie je bent, zal je altijd een krachteloze figuur blijven."

Maar voor zijn gesprek met de jongeren gebruikt hij in grote lijnen toch de duurbetaalde spreekbeurt waarmee hij deze week langs zalen trekt. Ruim 99 procent van de wereldbevolking slaapwandelt zich een weg door de werkweek, houdt hij de werkloze jongeren voor. "Werk, werk, werk, dat is het probleem."

We staan op, poetsen onze tanden, brengen de kinderen naar school, werken de hele dag en eindigen voor de televisie. "We zijn volgers, consumenten. De leiders vinden het prima zolang je maar consumeert. En vooral niet zelf iets produceert of je creativiteit laat spreken."

"Door de doos om je heen ontdek je nooit wie je zelf bent," zegt hij. "Als je vrijheid zoekt buiten jezelf ga je het nooit vinden." Daar komt het dus op aan, dat we ontdekken wie we kunnen zijn.

De welzijnswerkers van Madi willen daar ook een handje bij helpen. De mannen die zijn gekomen, zijn duidelijk van goede wil, dus vier van hen krijgen na afloop een intensieve begeleiding naar werk aangeboden.

Het recept om meester te worden over jezelf: liefde. Graham laat vier jongens in dertig seconden opsommen waar ze zoal van houden. Dat valt nog niet mee: ze noemen familie, vrienden, hun vriendin - en dan stopt het. Graham: "Ik heb wel tweehonderd dingen waar ik gepassioneerd over ben. Maar je moet het wel toelaten!"

Een van de jongens weet wel waarom liefde de doorslag kan geven. "Als je weet waar je van houdt, dan weet je ook waar je voor werkt." Stedman Graham, de man van Oprah: "Wow!!!"

'Als je niet weet wie je bent, zul je altijd een krachteloze figuur blijven'

